

## Jezus op aarde

Lees Joh. 10:1-21

Voor wie gelooft in Christus als Redder van de wereld die is de betekenis van kerst helder. Maar voor veel anderen is de betekenis daarvan vandaag vertekend. Veel mensen moeten het qua informatie doen met alle commerciële kerst geweld. Stel je die andere wereld voor!<sup>1</sup>

Kerst is belangrijk. Het is een feest waard. Maar het bleef niet bij een baby en een kribbe. Want Christus kwam op aarde met een doel. Vers 18 zegt Jezus: Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen - dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.

Jezus kwam op aarde met een opdracht van zijn Vader. Jezus offerde zichzelf. Waarom? Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, Joh. 3;16b.



Tegelijk zegt Jezus in Joh. 10 dat hij de goede herder is: de schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Dit betekent o.a. dat Jezus jou bij jouw naam roept! Is dat niet bijzonder?

Ook is het bijzonder dat het gaat over samen één kudde zijn, één gemeente. Vanwege onze eigen zwakheden ervaar je dat misschien niet altijd. Maar juist vanwege onze fouten groeit het verlangen om meer gemeente van Jezus Christus in Harderwijk te zijn.

1. Om niet steeds over u en je te moeten schrijven kiezen we voor het vervolg voor de je-vorm. We vragen hen die liever met u aangesproken worden daarvoor begrip.

Zo'n goede herder wens je iedereen toe. Gelukkig lezen we dan ook: Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. Jezus, hij die alle macht heeft, zit gelukkig niet bij de pakken neer.

We zagen met welke opdracht Christus op aarde kwam. Na zijn opdracht te hebben volbracht, na zijn koninklijke macht getoond te hebben in de opstanding en terugkeer naar zijn Vader stortte hij zijn Geest uit op zijn leerlingen. Zo gaan leerlingen in zijn voetspoor op aarde verder. Zo blijft Christus zorgen voor al zijn schapen, ook die niet uit deze schaapskooi komen.

Het is Jezus' en ons hartelijke verlangen dat ook de 'andere schapen' delen in de genade.

Stelling van de maand: Jezus op aarde. Daar merkt Harderwijk iets van dankzij mij en mijn gemeente.

## Experimenteren in de wijk Stadsdennen

De Petrakerk wil van betekenis zijn voor de inwoners van Harderwijk. Dat kan overal zijn waar gemeenteleden wonen, werken, recreëren, enz. Soms richten we ons - samen met andere kerken - op een algemene Harderwijkse activiteit, zoals dit weekend tijdens de kerstmarkt op de Vischmarkt. Bij zulk werk is de commissie missionair meestal betrokken. Dan weer worden bewoners van de wijk Stadsdennen bij een activiteit in de Petrakerk betrokken.

Alhoewel er (nog) geen beleid voor is, zetten gemeenteleden zich af en toe dus met passie in voor de bewoners rond de kerk, in de wijk Stadsdennen dus. Het is één van de manieren om vorm te geven ons gastvrij gemeente zijn. Denk aan de winterfair, de inloepochtenden, de contacten met

leden van de Turkse en Marokkaanse moskee. Recent was er in De Aanleg vanwege de stichting Zorgdat een z.g.n. zorgmarkt. Daar stonden gemeenteleden met een stand van de Petrakerk. Ze deden dat graag en met een oprecht verlangen om van betekenis te zijn voor anderen. E.e.a. is gecoördineerd door de commissie missionair.



Het zijn kleine stapjes. Misschien moet je het vingeroefeningen noemen. Soms met succes, soms zonder. Maar altijd leerzaam. Altijd geldt: de Geest getuigt eerst.

Tegelijk ontwikkel je zo als kerk relaties met diverse instanties, relaties die in de toekomst verder van betekenis kunnen blijken te zijn.

Het is op dit moment misschien vooral leren door te experimenteren. Wil je bidden voor missionaire experimenten en de werkers daarvan?

## Contact met Marokkaanse moslims in Harderwijk

In maart deed Wilders zijn uitspraak over Marokkanen: “minder, minder” en “dat gaan we regelen”. De gemeente reageerde daarop met een brief aan het bestuur van de Marokkaanse moskee. Begin deze maand bleek dat het bestuur van de Marokkaanse moskee blij was met deze brief. De brief was een goede binnenkomer voor het hartelijke kennismakingsbezoek dat twee leden van de werkgroep moslims brachten aan het bestuur. Een paar dingen vielen op:



- Er zijn belangrijke culturele verschillen tussen Turken en Marokkanen.
- Naast de verschillen werd benadrukt dat ze hetzelfde geloof aanhangen.
- Het bestuur heeft de laatste tien jaar zich vooral op interne zaken als moskeebouw gericht maar nu is het beleid gericht op het verlagen van de drempel.
- Het is een kleine gemeenschap van 280 leden die zich zelf moet bedruipen. De imam heeft een baan om in zijn inkomen te voorzien.
- Men preekt zeer nadrukkelijk tegen het IS-denken en doen.
- Over allerlei zaken is men heel open. Men stelt het onderlinge gesprek erg op prijs. Men vraagt wel geduld, omdat men klein en druk is.

Dit gesprek met het bestuur was op hun voorstel zonder imam. We hebben het bestuur uitgenodigd voor een inhoudelijk gesprek in de Petrakerk. Het is de bedoeling dat daarbij onze predikanten en de imam aanwezig zijn. Dit verzoek werd goed ontvangen.

Wat de toekomst brenge moge is in des Heren hand (naar Jaqueline van der Waals). Wil je bidden voor een goede voortgang van dit contact?

## Uitnodiging 22 januari Gemeentevergadering over moslims

Op 22 januari willen we samen als gemeente nadenken over evangelisatie onder moslims. Spreker is Ds. Cees Rentier van de stichting Evangelie en Moslims.

Het wordt qua opzet een traditionele gemeentevergadering. Aan huis gebonden gemeenteleden kunnen deze avond via de kerktv meemaken. De gemeentevergadering gaat uit van de kerkenraad en wordt georganiseerd door de werkgroep moslims.

Elk gemeentelid, jong en oud, is hierbij hartelijk uitgenodigd.

## Waarom een missionair bulletin voor de gemeente?

### Nieuw!

De commissie missionair heeft het plan opgevat om maandelijks een tweezijdig A4-tje uit te geven, een missionair bulletin. Dit eerste nummer is extra dik omdat we het belangrijk vonden

om de idee van dit nieuwe bulletin uit te leggen en tegelijk ook de beoogde sfeer van het bulletin te laten proeven.

### Waarom een apart bulletin?

We kozen voor een bulletin naast Tussentijds en Prisma omdat dit maandelijks bulletin te veel is voor deze twee uitgaven. We willen iets meer dan af en toe een artikeltje.

We streven er naar dat elk nummer blijvende waarde heeft. Als aparte uitgave is het via [www.petrakerkharderwijk.nl](http://www.petrakerkharderwijk.nl) ook blijvend beschikbaar.

### Waarom een missionair bulletin?

Bij missionair denk je – even makkelijk gezegd – aan zending ver weg en evangelisatie dicht bij. Aan de ene kant willen we als gemeente missionair zijn. Aan de andere kant is er bij gemeentelieden ook verzadiging: ‘Weer over missionair?’ Beide gedachten kunnen in één persoon opkomen. We hebben oog voor beide kanten: we hopen met dit bulletin het missionaire karakter van de gemeente te versterken, gemeentelieden in het missionaire te ondersteunen en tegelijk het gevoel weg te nemen van ‘missionair moet’.

### Wat kun je verwachten?

Je kunt in de missionaire bulletins verwachten:

- bijdragen die inzicht geven en bemoedigen
- informatie over activiteiten en ervaringen
- uitnodiging tot persoonlijk en gezamenlijk bezinnen, danken en bidden.

### Vieren en bidden

Het is belangrijk om ervaringen op dit gebied met elkaar te delen. Samen vieren we wat goed gaat. We danken daar voor. We bidden om Gods hulp. We weten dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag.

### Stukjes – puzzelstukjes

De stukjes in het bulletin slaan op allerlei missionaire aspecten. Elk stukje heeft hopelijk eigen waarde.

Mogen in de loop der tijd de stukjes in elkaar passen als puzzelstukjes. De puzzel stelt iets voor van het samen gemeente zijn van Jezus Christus in Harderwijk.

### Stelling van de maand

Met de stelling van de maand nodigen we je uit om – al of niet met anderen – over een punt van het bulletin na te denken. We nodigen mini-wijken, bijbelstudiegroepen, commissies, de

kerkenraad, diaconie, commissies, enz. uit om daar samen gedurende zeg tien minuten aandacht aan te besteden.

### Uitdaging en gebed

Voor dit maandelijks bulletin is al veel voorbereid. Het blijft echter een flinke uitdaging. Vertrouwend op Gods kracht en de medewerking van gemeentelieden hebben we er vertrouwen in. Bid dat dit bulletin van betekenis mag zijn voor de gemeente en daarmee voor Harderwijk.

De commissie missionair,  
Anneke Goijaerts, Koos van Loo, Frans van Luijk,  
Harm Post en Siska de Roover

### Even stil zijn

Fijn dat je dit nummer hebt willen lezen. Neem even de tijd om dit alles op je in te laten werken. Kan dat nu?

Misschien helpen de volgende vragen hierbij:

- Wat heb ik van dit nummer geleerd?
- Welk verlangen roept dit nummer bij me op?
- Met wie zou ik daar over kunnen praten?
- Waarvoor wil ik nu bidden?



### Colofon

Het missionair bulletin is een uitgave van de commissie missionair van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te Harderwijk. Verspreiding is via het postvak in het kerkgebouw en e-mail.

De nummers zijn te downloaden via [www.petrakerkharderwijk.nl](http://www.petrakerkharderwijk.nl) (downloads).

Reacties en vragen zijn van harte welkom bij [missionair@petrakerkharderwijk.nl](mailto:missionair@petrakerkharderwijk.nl)